

Oranjestad, Aruba,  
den 20en Februari 1947

Uwer Majesteit's zeer gewaardeerd aan ons gericht schrijven van den 4en December 1946, welks ontvangst wij hierbij beleefdelyk erkennen, was ons een zeer groote verlichting in onze diepe smart en heeft ons ouderen hart veel goeds aangedaan.-

Wij brengen Uwe Majesteit dan ook bij deze eerbiediglyk onzen hartgrondigen dank voor de betuiging van Hoogstderzelve innige deelneming in ons smartelyk verlies en voor de verheven gevoelens die Uwe Majesteit omtrent onzen op zulk een gewelddadige wijze ontrukten Zoon Segundo (Boy) koestert, welke gevoelens in gemeld schrijven in zulke schoone en troostvolle bewoordingen zijn uitgedrukt.-

Zooals Uwe Majesteit zeer terecht schrijft, was het den overledene volkomen bekend, welk gevaar hij wel liep, zoodra hij in de ondergrondsche beweging was getreden, ten bewijze waarvan hij reeds toen zijn uiterste wilsbeschikking had opgemaakt en ons die als een aandenken had nagelaten. Niets kon hem doen afwijken van het doel dat hij zich gesteld had.-

Al bloedt ons ouderen hart nog steeds bij de gedachte dat hij ons zoo vroeg ontvallen moest, steeds vinden wij troost en gevoelen wij ons trotsch, wanneer wij beseffen dat hij zich als een trouwe zoon van groot Nederland met een gerust geweten heeft opgeofferd voor de vrijheid van het Moederland alzoo voor ons aller redding.-

DS-1

MOP-6

- 2 -

God behoede Nederland en het Huis van  
Oranje voor alle rampen.-

Met gepasten eerbied van Uwer  
Majesteit's, de offervaardige onderdanen,

S.N. Ecury en Echtgenoot

Aan Hare Majesteit

W I L H E L M I N A

Koningin der Nederlanden

te 's-Gravenhage

N e d e r l a n d . -